

Osse Volkslied

Oss ge het nog steeds apart

Refr.

Oss ge het nog steeds apart
'n werrum plekske in m'n hart
En komt carnaval dan dichterbij
Dan bende gij het liefst voor mij
Oss ge het nog steeds apart
da werrum plekske in m'n hart
Gij en ik voelen ons samen puik
Twee haand op enen buik

Eens per jaor sloat de kriebel altijd toe
Da gevoel van wirris lekker uit te waaien
Iets verstandigs doar komde nie aan toe
Volop leut en zonder taboe

Refr.

Op d'n heuvel 'n afgekeurde stier
Onzen Ossie kekt hoe wij doar pierewaaie
Onze knuffel da is 'n lekker dier
Ons ikoontje 'n dag of vier

Refr.

Refr.